

## VORES SFO ER STEDET, HVOR BØRNENE:

- har mulighed for at være sammen med kammeraterne efter undervisningen.
- kan deltage i spændende aktiviteter eller hyggeligt samvær som styrker deres venskaber og muligheder for at komme godt ud af det med de andre børn.
- samles omkring aktiviteter, lege og opgaver, der samler og styrker deres udvikling.
- i samspil med de voksne kan øve sig i konfliktløsningsstrategier samt omsorg og nærvær i ansvarlige og forpligtende fællesskaber.

## LEGENS BETYDNING

### I sfo har vi fokus på den frie leg

#### Morgen:

Børnene kan få en rolig start på dagen – spise lidt medbragt mad, snakke med de andre børn eller de voksne, måske tegne eller spille spil.

#### Eftermiddag:

Vi anerkender, at børnene har brug for at koble af efter en dag i skolen.

I legen knytter børnene venskaber og lærer at tage sociale hensyn. I legen og samspillet med andre, lærer børnene også de sociale regler, herunder hensynstagen, sprogs betydning, og at lytte til andres ideer.

Hver dag er der forskellige aktiviteter og muligheder for børnene så som:

Kreative (male, tegne, perler, smykker sy mm)

Lego rum/fordybelse

Spil- airhockey, bordfodbold, bordtennis, brætspil, konstruktions byggesæt

Disko-rum,

Dukke rum

Playstation

Bibliotek (Læserum)

Bevægelse og leg i hal eller gymnastiksal (Over Jerstal)

#### Udendørs:

Lege på vores gode legepladser

Cykler

Mooncars

Skateboard løbehjul

Rulleskøjter

Boldspil



## UGENS GANG

### **Plads til den enkelte barns behov for personlig udvikling og aktiv del af et forpligtigende fællesskab.**

Vi tilrettelægger ugens aktiviteter med udgangspunkt i børnenes ønsker, alsidighed i tilbudene samt traditioner/højtider og årstider.

Vi mener, at det er vigtigt børnene lærer og mærker, at de er en del af et fællesskab, så vi implementerer også flere tiltag, der fremmer disse. Der lægges også vægt på, at børnene deltager i forskellige fællesskaber, på tværs af klasser, årgange samt i forskellige større og mindre venskabsgrupper.

At være med i forpligtigende fællesskaber betyder, at man til tider må give køb på egne behov, samt får en øget bevidsthed om ens egen betydning og medansvar i en leg, aktivitet og et fællesskab.

Udover forskellige lege aktiviteter arrangerer vi også fælles aktiviteter, så som skovture, stikbold og vi har middag en gang i ugen, hvor vi sammen med børnene laver et måltid mad

